

Carnaval van Noord, de grootste rode parade door Amsterdam-Noord!

Op zondag 12 juni vindt er voor het vierde achtereenvolgende jaar een parade door Amsterdam-Noord en het Noorderpark plaats. Je kunt er bouwen, knutselen, muziek maken, en paraderen! Zij starten dit jaar op twee locaties: om 15.00 uur vertrekt vanuit buurtatelier Club Sandwich op de Fazantenweg 53 de bonte Vogelbuurt-parade. Vanaf de Noorderparkkamer vertrekt op hetzelfde moment een spectaculaire bloemenbuurt parade, daar ontmoet men elkaar en paraderen samen door naar de Noorderparkkamer voor een knallend slotfeest middenin het Noorderpark. Muziek is er van onder andere de ACCUfanfare, IJburgfanfare en anderen.



Op Het Vogelnest zijn de groepen 4/5 en 6/7 druk bezig geweest met knutselen voor de Carnaval en hebben zij ook samen muziek gemaakt.

Kamp

Nog een paar dagen dan is het zover! Groep 8 en een aantal leerlingen van de NK1 groep gaan volgende week woensdag, van 15 tot en met 17 juni, op kamp naar Uitdam.



Oorlog in mijn Buurt

Oorlog in mijn Buurt laat ouderen de oorlogsverhalen doorgeven aan kinderen. Sinds 2012 interviewen kinderen in Amsterdam ouderen, die tijdens de oorlog in hun buurt woonden. Deze oorlogsverhalen zijn allemaal te lezen op de website <http://www.oorloginmijnbuurt.nl>

In de klas

Wij, groep 6/7, werken aan het thema 'Oorlog in mijn Buurt'

We leren hoe de oorlog begon en interviewen oude mensen die de oorlog hebben mee gemaakt en hoe onze wijk er in de oorlog uitzag. We leren hoe vreselijk de oorlog was en hoe veel Joden naar de concentratiekampen werden gebracht. Wij houden een presentatie op donderdag 23 juni in de speelzaal. Iedereen is welkom. Meer informatie komt nog.



Akram

Agenda

13 juni	Toets week
15, 16, 17 juni	Schoolkamp groep 8 en de schoolverlaters van NK1
21 juni	Stadswandeling groep 6/7
23 juni	Presentatie "Oorlog in mijn Buurt"
27 juni	Alle kinderen vrij, studiedag

Jarig

18 juni	David Al Maalouf	Groep NK 2
---------	------------------	------------

